



### *Bezoek aan Litouwen*

Onlangs hebben onze leerlingen een bezoek gebracht aan onze partnerschool in Mazeikiai (Litouwen), het Mazeikiu Ventos progimnazija. Hieronder vindt u een aantal sfeerimpressies van onze leerlingen; ze beschrijven hierin vooral de verschillen tussen Nederland en Litouwen.

### **Bevolkingssamenstelling**

De bevolkingssamenstelling was iets wat erg was opgevallen bij ons. Nederland is een multicultureel land. Je vindt hier mensen van allerlei verschillende afkomsten. In Litouwen vind je mensen van verschillende afkomsten zelden tot niet. Het grootste gedeelte van de bevolking was dus ook van Litouwse nationaliteit. Ons clubje bestond uit Nederlandse, Surinaamse en Chinese nationaliteiten. Ons Nederlands groepje was daarom ook erg herkenbaar als 'een groepje met allerlei verschillende afkomsten' tijdens het project. Ze vonden het dus ook erg bijzonder om ons te zien. We werden allemaal gelijk en met respect behandeld wat heel erg fijn was.

Yong Yu Hu



## **Vershil in zelfstandigheid en prijzen**

Wat mij bij zal blijven is het verschil in zelfstandigheid tussen de Litouwse studenten en de Nederlandse studenten. Dit verschil werd, denk ik, extra duidelijk door het verschil in leeftijd: wij waren rond de 17 jaar, zij rond de 14 jaar.

Ten eerste werden haast alle kinderen overal heen gebracht. Dit gold ook voor de mensen die aardig dicht bij woonden. Veel van de Litouwse kinderen konden ook niet fietsen en waren dus afhankelijk van of hun ouders of hun eigen benen. In Nederland zijn de jongeren hier zelfstandiger in, vanaf jonge leeftijd lopen/fietsen zij zelf naar school.

Ten tweede nemen de Litouwse jongeren geen baantjes, waardoor zij financieel afhankelijk zijn van hun zakgeld en dus ouders. Toen ik uitlegde dat de Nederlandse jongeren vaak niet kunnen wachten om te gaan werken, waren zij allen gechoqueerd. Ze legde uit dat je alleen ging werken bij iets waarvoor je geleerd hebt en dus geen baantje in de supermarkt neemt. Dit viel ook op in de winkels, hierin werkte alleen maar volwassenen.

Wat wel opviel, is dat de prijzen extreem laag zijn. De prijzen zijn iets meer dan de helft goedkoper dan in Nederland, waardoor je in een restaurant dus 1,- betaalt voor een cola en 4,50 voor een pizza. Dit zal hoogstwaarschijnlijk wel doorgevoerd zijn in de lonen, waardoor Nederlanders zich in Litouwen de koning te rijk voelen, terwijl dit voor de Litouwers normale prijzen zijn.

In mijn ogen, doen wij het op het gebied van zelfstandigheid beter dan Litouwen. Ik denk dat het goed en belangrijk is om vanaf een jonge leeftijd kennis te maken met zelfstandigheid, ook al is dit maar in kleine mate.

Nienke Desloover

## **Vershil in het schoolsysteem**

Een verschil dat mij erg is opgevallen is dat er aan iedereen op de school lesgegeven wordt op één niveau. De leerlingen die dit niveau makkelijk aan kunnen, kunnen hierdoor veel aan activiteiten binnen de school meedoen. Kunst, dans en zang zijn hierdoor veel meer aanwezig en ook vaak op een hoger niveau dan dat we op onze school terug zien.

Ook is er voor de leerlingen een optie om na het 10<sup>de</sup> schooljaar te stoppen met school. Op dit moment ben je dan ongeveer 16 jaar, want de leerlingen gaan ook vaak pas op hun 6<sup>de</sup> of 7<sup>de</sup> naar school. Je kunt bijvoorbeeld stoppen na het 10<sup>de</sup> jaar als je al precies weet wat je wilt worden, bijvoorbeeld kapster, en je hier geen verdere educatie voor nodig hebt dan deze 10 jaar. Je kunt dan een beroepsgerichte opleiding volgen. Ook kan je ervoor kiezen om door te gaan en dan zit je nog 2 jaar langer op school. Met deze 2 jaar langer heb je meer opties in opleidingen op een hoger niveau.

Dit verschil is in veel meer landen te vinden en eigenlijk is de manier waarop het in Nederland geregeld is, bijzonder ten opzichte van het grootste deel van de wereld. Ik vind zelf dat het systeem in Nederland beter is.

Amber Boertje

